

# Borgermanifest

Inspiration: Fingerplan 2.0 konkurrencen

Opsamling på borgerinddragelsesprocessen "Hverdagsliv i hovedstadsområdet"

Udført af Volcano for Arkitektforeningen

Oktober 2022-Januar 2023



# Borgermanifest for Fingerplan 2.0

I de næste mange år skal der skabes gode steder at bo i hovedstadsområdet for mange flere mennesker. Samtidig må den forventede byvækst ikke forværre den klima- og biodiversitetskrise, vi allerede står i. Hvis Fingerplan 2.0 skal være lige så ambitiøs og historisk som den første udgave lavet for 75 år siden, skal den være med til at lægge fundamentet for at Hovedstadsområdet bliver verdens første CO2-nedbringende Hovedstad. Samtidig skal Fingerplan 2.0 skabe den bedste livskvalitet for nye såvel som gamle beboere.

- **Skab et hovedstadsområde med mange flere attraktive, selvforsynende byer og bydele, der hver især har deres "håndflade" og "fingre".** Selvforsynende byer er byer, der dækker alle basale behov. Boliger der er til at betale. Velfærdsinstitutioner til børn, unge, voksne og ældre er decentraliseret og tæt på bopælen. Lokale arbejdspladser i form af satellitkontorer, således at hvis både dig og mig bor i Gentofte men arbejder for Københavns Kommune, så har vi altid et sted, vi kan arbejde i vores lokalområde. I en selvforsynende by, er adgang til natur og kultur i hverdagen ikke et nice-to-have, det er et basalt behov.
- **Aktiv mobilitet. Blød trafik. Offentlige og kollektive transportformer.** Stands den ensrettede strøm af mennesker og biler mod det indre København. Hvorfor skal alle familier der bor uden for København have 2 biler, hvis de skal have livet til at hænge sammen? Når vi om 10 år kigger tilbage på hovedstadsområdet anno 2022, så er biltrafik og støj fortiden. 75 % af al transport er kollektiv. Cykel eller offentlig trafik er igen blevet danskernes foretrukne transportform, fordi det simplethen er det sundeste, billigste og mest praktiske valg for alle. Cyklen kan desuden altid tages med på busser, tog og metro - også i myldretid - eller lejes, når man ankommer på stationen.
- **Skab en by til slow living.** En by, hvor vi har lyst til at samles i meningsfulde fællesskaber, hvor vi har tid til omsorg, og overskud til at hjælpe hinanden, når vi falder eller bliver gamle. Skab en by, hvor man kan høre både fugle og menneske stemmer. En by hvor børn og unge kan gå ned ad gaden og fordybe sig i de store tanker uden at tankerne afbrydes af bilstøj. Hvor man som ungt menneske kan møde rollemodeller og få store drømme om, hvem man gerne vil være.
- **Borgernær natur til alle, uagtet hvor i hovedstadsområdet man bor.** Vær kreativ i måden naturen anvendes i byrummet, således at den kan kombinere flere vigtige dagsordner på én gang: fremme af biodiversitet, rekreation, klimatilpasning og CO2-lagring.

- **Grøn programmering.** Gør det nemt for beboerne i nye såvel som gamle byområder, at tage det grønne valg - både i egen bolig, i fælles lokaler og i det offentlige rum. Programmer bydelen med funktioner, der understøtter deleøkonomi, genbrug, reparation, fælles indkøb og spisning.
- **Brug, hvad der allerede er af byggematerialer og eksisterende bygninger, klogt.** Eksempelvis kan de gamle parcelhuse i forstæderne via segmentering i flere men mindre bolig-enheder give et hjem til mange flere mennesker (ældre, singler, ikke-traditionelle familietyper) uden at vi behøver bygge nyt.
- **En gennemtænkt byggeproces.** Dér, hvor man skal bygge nyt, skal de nye bygninger være så smukke og holdbare, at man aldrig vil have lyst til at rive dem ned. Når nye områder udvikles, er det ikke nok, at det kun er boliger, der bliver bygget. Alle de funktioner, der skal til, for at skabe et levende byliv (butikker, idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og forsamlingshuse) skal tænkes ind. Giv jer god tid til at inddrage dem der skal bo og leve i bygningerne i designbeslutningerne.
- **Harmonika-by.** Vi går en omskiftelig fremtid i møde. Byplanlægning og fysiske rammer skal nemt kunne tilpasses uventede chok og situationer såsom pandemier, vandstigninger eller ankomst af krigs- såvel som klimaflygtninge. Investér nu i løsninger, der kan være med til at beskytte vores byer mod tidens store kriser.
- **Et godt byrumsdesign kan meget...**men lad være med at designe for meget. Efterlad frirum til det uplanlagte, så borgerne i lokalområdet også kan komme med ideer til, hvordan de vil give bygninger og fællesfaciliteter en form, der passer til deres behov.

---

Borgermanifestet er en del af rapporten "Hverdagsliv i hovedstadsområdet" udført af Backscatter / Volcano 2022-2023 for Arkitektforeningen i forbindelse med forarbejdet til Fingerplan 2.0 konkurrencen. Borgermanifestet bygger på interviews med interessenter samt input fra lokale facebookgrupper i hele hovedstadsområdet.